

# CROWNE PLAZA MAASTRICHT

## Ontdek Bourgondisch Maastricht | Winterblog 2021

's Ochtends de ramen van de auto ijsvrij maken, handschoenen aan op de fiets en ademwolkjes door de kou. Het is weer zo ver, de winter is aangebroken. Natuurlijk, het is koud, vroeg donker en de sneeuw kan voor overlast zorgen... Maar het is ook heel gezellig, want ook de winter heeft zo zijn charme! In deze winterblog vertel ik je alles over hoe jij deze wintermaanden kunt gaan genieten in betoverend Maastricht.

### BOURGONDISCH MAASTRICHT ONTDEKKEN

#### VANUIT CROWNE PLAZA MAASTRICHT

Als op 21 december de winter officieel zijn intrede doet, dan volgen direct de drukke feestdagen. De kerstboom opzetten, het huis versieren, kerst diners verzinnen, op oudjaarsavond, oliebollen en bubbels en op nieuwjaarsdag langs vrienden en familie om elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen - of bij Crowne Plaza Maastricht zorgeloos de feestdagen doorbrengen, ook een optie.

Nederland barst van de tradities, zeker ook tijdens de feestdagen. Allemaal heel gezellig, maar vaak ook druk en een hele hoop geregeld. Neem deze decembermaand eens even de tijd voor jezelf en kom volledig tot rust in het Zuiden. Met ons X-Mas Shopping in Maastricht arrangement kun je drie dagen lang zonder zorgen de stad ontdekken. Maar overweeg ook eens het Warm Winter arrangement!

Ik neem je mee naar mijn persoonlijke favoriete plekjes in ons betoverend Maastricht!

### ONTDEK PITTORESK WYCK

Start de dag goed met een ontbijt buffet, waarna je vanuit het hotel zo pittoresk Wyck inloopt. Vlak voordat je de St. Servaas brug over loopt kun je nog even snel opwarmen met een kop koffie bij Pastel

Maastricht. Vanuit hier heb je ook mooi uitzicht op de Maas! Warm geworden? Loop dan de brug over en ontdek de binnenstad van Maastricht. Nog niet klaar met Wyck? Ga dan zeker eens langs Van Wijck voor een heerlijke lunch! Houd je van vinyl platen en cd's? In de Rechtstraat bevindt zich Kinsum Records, hier kun je echte parteltjes vinden.

### MAASTRICHTER BRUGSTRAAT, OLV & KOESTRAAT

In de Maastrichter Brugstraat vind je veel mooie winkels. Dames, loop eens binnen bij Vanilia! Dit is een volledig Nederlands merk met mooie en hele duurzame kleding. Loop daarna via de Wolfstraat naar het Onze Lieve Vrouwenplein, maar niet voordat je bij Blanche Dael naar binnen bent gegaan! Dit is een Maastrichtse koffiebranderij en theepakkerij, je krijgt hier ook heerlijke pinda's trouwens. Aangekomen op het Onze Lieve Vrouwenplein (het OLV) vind je veel restaurantjes en café's om je bourgondische hart te laten genieten. Maar ook de Onze Lieve Vrouwen Basiliek is niet te missen op dit plein. Menig Maastrichtenaar noemt deze echter de 'Slevrouwe Kèrrek'. Hier mag je eigenlijk niet langslopen zonder binnen een kaarsje op te steken en even een momentje stil te staan...

Ben je trouwens op zoek naar een plek om 's avonds te dineren in het centrum van Maastricht? In de Koestraat waan je je even in Frankrijk door de entourage van de straat. Eigenlijk zit je hier bij elk restaurant heel goed! Maar een persoonlijke favoriet in deze straat is wel Bistro Le Virage, mmm...

### HET VRIJTHOF, PLATIELSTRAAT & AMORSPLEIN

Natuurlijk moet je als je in Maastricht bent ook even over het Vrijthof lopen. Wist je dat hier zowel een museum als een theater liggen? Ga maar eens kijken! Wellicht is er wel een tentoonstelling of voorstelling die je niet wilt

missen. Op het Vrijthof vind je ook Café In Den Ouden Vogelstruys (Maastrichts: “de Struys”). Dit is misschien wel het bekendste cafe van heel het Vrijthof, zeker leuk om mee te pikken! Via de Platielstraat kom je uit op het Amorsplein, hier vind je BASTA. Hier zit je heel goed voor een heerlijke kop (Blanche Dael) koffie en een lunch, maar ook voor het diner is dit een leuke plek!

## DE MARKT

Genoeg gegeten en gedronken, door met shoppen! Loop eens de Heggenstraat in, hier liggen een aantal leuke boutiques. Maar ga ook zeker door de Entre Deux, de Grote Staat en haar zijstraten en loop zo langzaam richting de Markt. Via de Helmstraat, loop je langs het Dinghuis (wat rijk is aan Maastrichtse historie) en ga dan zeker – in de kern Maastrichts – café De Knijnspijp in! Op de Markt vind je natuurlijk het stadhuis, maar ook hier – je raad het al – zijn genoeg restaurants en cafés. Mijn tips? Eet-cafe Minckeleers, Café Local, Oak34 en Reitz (voor de lekkerste frieten van Maastricht centrum!).

Het einde van de dag nadert, moe van het wandelen en shoppen? Ga naar Café In de Karkol voor een borrel. Dit café is gelegen in de Stokstraat en hier weet je zeker dat je de Maastrichtse sfeer zult ervaren. Weet je nu al wanneer je naar Maastricht komt? Reserveer dan op tijd bij Vino&Friends, hier ben je gegarandeerd van een heerlijke avond vol Italiaanse gerechten en wijnen. Dit is misschien wel stiekem mijn absolute favoriet in Maastricht.

## ZEKER DOEN ALS JE IN MAASTRICHT BENT

Het is wel duidelijk dat Maastricht heel veel aanbod heeft met betrekking tot lekker eten en drinken. Maar ook om te shoppen zit je hier goed! Ben je nu

nog op zoek naar een leuke activiteit om te ondernemen? Overweeg dan eens een van de volgende opties:

**1. Ga wandelen op de St. Pietersberg** en ontdek al het moois van de Maastrichtse natuur. Bijvoorbeeld de Enci Groeve, Buitengoed Slavante of Wijngaard de Apostelhoeve – TIP: hier kun je ook een wijnproeverij doen!. Drink je liever een biertje? Ga dan naar het Proeflokaal van Stadsbrouwerij Maltezer.

**2. Bezoek een theatershow in Theater aan het Vrijthof.** Niet van tevoren een ticket gekocht? Loop dan eens binnen en vraag naar de beschikbaarheid van die avond bij de UITbalie. Geniet ondertussen even van het mooie gebouw als je toch binnen bent.

**3. Ontdek de tentoonstellingen in Museum aan het Vrijthof.** Wist je dat dit vroeger het Spaanse Gouvernement was? Ontdek onder meer deze geschiedenis in het museum. Binnen ligt ook Grand Café Maastricht Soiron, voor als je nog wel een kopje koffie op kan.

**4. Ga naar de film bij Cinema Lumière!** Niet alleen is hier van binnen aan elk detail gedacht, ook van buiten ziet het er prachtig uit. Dat komt natuurlijk ook door de ligging in het Bassin, waar bootjes rustig liggen te dobberen. Een uurtje over voordat de film begint? Loop dan eens door het Sphinx kwartier en ontdek de bakermat van de Maastrichtse industrie.

**5. Liever actiever? Ga naar Olround Bowling & Prison Island** aan de Boschstraat. Als je hier klaar bent steek je de straat over en kun je nog een drankje doen bij Speciaalbierencafé De Gouverneur!

Kun jij ook niet meer wachten om Maastricht zelf te komen ontdekken? Neem dan eens een kijkje op onze website, we hebben een aantal arrangementen voor jou samengesteld om Maastricht te beleven vanuit de mooiste locatie in de stad! Crowne Plaza Maastricht ligt namelijk zo centraal, dat jij je alleen nog maar zorgen hoeft te maken over hoeveel nachten je wilt verblijven. Want als je eenmaal in Maastricht bent, is de kans groot dat je niet snel meer weg wilt...

**Altijd alle hotspots bij de hand hebben?  
Op zoek naar een leuke wandelroute?**

**Scan de QR code en bekijk onze Google  
Maps kaart!**

